

## DELTAGARE

Civilekonom Ivar Blomberg  
Skogsmästare Anders Bragée  
Fotograf Clas Göran Carlsson  
Direktör Bengt Engvall  
Säkerhetskonsult Olle Fjordgren  
Director Carl-Henrik Folstad  
Docent, Tekn dr. Fred Goldberg  
Överste Klas Gröndahl  
Generalkonsul Jan Hartzell  
Herr Björn Jensen  
Direktör Tommy Klatzkow  
Professor Göran Kronvall  
Författare Joakim Langer  
Purser Claes Lindberger  
Direktör Carl-Axel Lindblom  
Verkst. Dir. Erik Linder-Aronson  
Flygkapten Nils-Magnus Lobenius  
Direktör Olof Morander

Direktör Axel M. Murray  
Civilekonom Per-Olof Myrén  
Ambassadör Jan Mårtenson  
Professor em Bertil Nordenstam  
Hovmarskalk Claes Nordström  
Civilingenjör Lars-Olov Plyhr  
Arkitekt Erik Reutersvärd  
Bolagsjurist Agne Sandberg  
Professor Finn Sandberg  
Fil. dr. h. c. Bo Sommarström  
Direktör Curt Stjernlöf  
Civilingenjör Peter Strömgren  
Professor Carl-Gustaf Styrenius  
Författare Bertel Thomé  
Verkst. Dir. Bruno Trönning  
Direktör Gösta Wetterlind  
Filmproducent Anders Åberg



### KURREKURREDUTTÖN



Välkommen till Travellers Clubs möte  
med föredrag av  
Författaren Joakim Langer  
**EN ÅTERUPPTÄCKTSRESANDE  
GRÄVER I SIN KAPPSÄCK**

Sällskapet, Arsenalsgatan 7  
Tisdagen 7 mars 2006  
Samling från 18:30, Kuvertavgift 225 kr



Vem är då **Joakim Langer**? Jo, han är son till **Pekka** och **Bibi Langer**, och därmed dotterson till den store pingstpredikanten **Sven Lidman**. Under de senaste åren har han börjat exploatera en ny nisch, att berätta om avlägsna öar om nästan okända svenskar som varit lokala storheter i andra delar av världen.



Joakim har ibland svårt att sova. På nätterna går han ofta upp och bläddrar i klippböcker som journalisten **Per-Erik Lindorm** satt samman med världshistoria, lokalhistoria, kuriosas och annat som speglar tidsandan under tiden från Gustav V och fram till slutet av 70-talet. Från pappa Pekka har han också ärvt en samling knäppa nyheter. Det var så Joakim hittade en gammal nyhet om svensken **Carl Pettersson** som efter ett skeppsbrott i början av 1900-talet flyter iland på en liten söderhavso utanför Papua Nya Guinea. Där gifter han sig med kannibalhövdingens dotter, blir pappa till åtta barn och övertar inte bara tronen utan även öns alla guldfyndigheter ... En sann askungesaga!

Var det denne Carl som inspirerade **Astrid Lindgren** till att göra Pippi Långstrumps pappa till kung i Söderhavet? Det är många som tror det. Likheterna mellan de bägge är alltför många för att man ska kunna bortse ifrån dem. Carl Pettersson blev kung, otroligt rik, omåttligt stark (i svenska tidningar kallades han the strong Charley) och hans omtalade generositet gjorde honom mycket populär bland befolkningen. Till skillnad från många andra plantageägare ansågs Pettersson vara god, så god som nu någon kunde vara under kolonialtiden, eftersom han aldrig slog sina plantagearbetare och skänkte grisar till olika lokala ceremonier. När Astrid, svårt sjuk, fick frågan av en vän så nickade hon och log.

En annan sömnlös natt ledde en notis och Internet surfande fram till teorin om att även **Robinson Crusé** byggde på en sann historia.

Ön heter Masatierra och ingår i ögruppen Juan Fernánde-zöarna som ligger i Stilla Havet ca 65 mil utanför Chiles kust. Här tillbringade Robinson Crusés verkliga förebild, sjömannen **Alexander Selkirk**, drygt fyra ensamma år mellan 1704 och 1709. Ön har också anknytningar till flera svenskar. En är travlarbrodern och botanikern **Carl Skottsberg** (1880-1963), som besökte ön vid ett flertal tillfällen med sin hustru Inga. Han som brukar kallas Linnés siste lärjunge, kom också att spela en betydelsefull roll i ansträngningarna att bevara denna unika flora och är med nutidens ögon den man som räddade den ursprungliga miljön på Robinson Crusés ö åt eftervärlden.

En annan svensk på ön var **Mathias Arnold Hävel**, som här tillbringade några år i fångenskap. I fånglägret fanns också Chiles blivande president och när fångarna återvände till fastlandet blev Hävel genom dennes försorg Santiagos borgmästare.

Nu har Joakim hittat en ny historia med koppling till Lilla Högar, ön precis utanför Kummelnäs, Nacka. På ett fotografi från 1911 poserar **Tarzan-farsan**, en svensk legosoldat som stred i Boerkriget och är förebilden till Tarzan.

